

GARDAMEER 2015

Reisgids van gardameer.com



Inhoudsopgave

03	Algemene informatie
04	De boten van het Gardameer
05	Het Gardameer in cijfers en feiten
07	Het Gardameer is ook Eten en Drinken
08	Gastronomie
10	Markten aan het Gardameer
12	Parken en tuinen van Gardone Riviera
13	Sport
14	Trouwen
15	Cultuur
16	Arena di Verona
17	Brescia
18	Isola del Garda
20	Kastelen aan het Gardameer
21	Monte Baldo Kabelbaan
22	Evenementen aan het Gardameer
23	Events
24	Vuurwerk rond het Gardameer in 2015



Algemene informatie



Papieren

Personen die de nationaliteit van een EU land bezitten hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Ingezetenen van een land buiten de EU moeten een geldig paspoort hebben.



Valuta

De officiële munteenheid in Italië is de Euro. Buitenlandse valuta kunnen bij alle banken gewisseld worden. Hotels, winkels en restaurants accepteren meestal de gangbare credit- en geldautomaat-cards.



Taal

Bijna overal kunt u met Duits en Engels terecht. Bovendien spreken veel medewerkers in de toeristenbureaus ook Frans.



Gezondheid

In de streek om het Gardameer zijn goede voorzieningen op geneeskundig gebied. Er is een net van ziekenhuizen en hulp bij spoedgevallen. Zorgt u wel dat u van uw verzekering de eventueel benodigde papieren bij u heeft.



Telefoon

Als u vanuit het buitenland naar Italië wilt opbellen moet u eerst het toegangsnummer 0039 draaien en dan het abonnee nummer.



Het weer

Het Gardameer heeft een aangenaam, zacht, typisch middellandse zee klimaat. In de zomer ligt de temperatuur gemiddeld tussen de 24 en 28°. In de overgangstijd ligt die tussen 16 en 18°. In lente en herfst valt niet al te veel regen.



Kleding

Het beste kunt u praktische en gemakkelijke kleding meenemen, lekker zittende schoenen en voor de koelere avonden een trui of een dun jack. Vergeet geen zwempak, zonnehoed en zonnecrème. Logeert u in een van de chiquere hotels, dan wordt aangeraden daar 's avonds wat meer toilet te maken.

Stranden

De meeste stranden van het Gardameer zijn openbaar. Er zijn wel zandstranden, maar de meeste hebben stenen. Enkele hotels die vlak aan het water liggen hebben ligstoelen en parasols.

Het eten

In de vele hotels, restaurants en trattoria's kunt u gerechten kiezen uit zowel de regionale als nationale keuken. Ook voor de gastronomische specialiteiten van de streek kunt u hier terecht: veel zoetwatervis, lokale en nationale wijnen en de beroemde olijfolie extravergine van het Gardameer. Maar natuurlijk worden ook allerlei, op traditionele wijze gebakken, pizza's geserveerd. Vergeet vooral niet bij het verlaten van een restaurant de betaalde rekening mee te nemen. Dit is verplicht in Italië! Soms wordt, als u buiten komt, gecontroleerd of de omzetbelasting op het bonnetje vermeld is.!



Shopping

De streek heeft haast onbegrensde mogelijkheden om te winkelen: in de toeristencentra, de grote winkelcentra en supermarkten, maar ook op de kleine gezellige markten. Aardewerk, schoenen, tassen en kleding van leer worden door toeristen het meest gekocht. En natuurlijk ontbreken wijn en olijfolie niet op de boodschappenlijstjes.



Huurauto en taxi

De belangrijkste autoverhuurbedrijven hebben op de vliegvelden en bij het station van Verona een balie. Ook in de grote toeristencentra kunt u auto's, scooters en fietsen huren. In heel wat hotels is het mogelijk een mountainbike te huren. Soms kunt u daar ook georganiseerde tochten maken, zelfs onder begeleiding van een ervaren biker. Indien gewenst kunt u bij een hotel een taxi bestellen.



Het Gardameer en omgeving kunnen omschreven worden als zéér fotogeniek. Bent u van plan veel foto's te maken dan is het aan te raden een extra geheugenkaartje mee te nemen! Iets om zeker rekening mee te houden is het feit dat er in de zomer vaak ochtendmist hangt die optrekt als de zon doorbreekt. Het beste foto-weer heeft u na een regenbuitje en als het een beetje waait. Het mooiste „ansichtkaarten- weer“ kunt u in januari, februari en oktober verwachten.



Bij noodgevallen is de Politie bereikbaar onder nummer 113. Bij medische noodgevallen (bijv. ambulance) belt u 118.

De boten van het Gardameer

Dagelijks varen mooie witte boten over het Gardameer. Sommige zijn snel en modern, andere zijn al in het begin van de twintigste eeuw gebouwd, maar inmiddels voorzien van moderne en snelle motoren.

De eerste boot werd in Desenzano gebouwd door de "Società Milanese per la Navigazione a Vapore nei Laghi del Regno Lombardo - Veneto", de Milaanse Maatschappij voor Stoomvaart op de Meren van het Koninkrijk Lombardije - Venetië. Die boot kreeg in 1824 de naam "Arciduca Ranieri" ter ere van Aartshertog Ferdinando Ranieri van Habsburg. Hiermee was de verbinding over het Gardameer tussen Desenzano en Garda een feit.

Gedurende de volgende decades gingen steeds meer stoomboten steeds meer verbindingen tussen de plaatsen aan het Gardameer onderhouden, waaronder de "Zanardelli" en de "Italia". Die twee boten varen nog steeds in de zomermaanden. Zij hebben hun grote raderen behouden en het is een indrukwekkend gezicht als ze rijk gepavoiseerd over het meer varen.

Tegen het einde van de twintigste eeuw werden de stoomboten geleidelijk vervangen door moderne veerboten en snelle luchtkussenboten.

Vanuit Desenzano in het zuiden of Riva in het noorden kan men in vier uur het hele meer oversteken. Tijdens de heerlijk kalme overtocht heeft men volop gelegenheid te genieten van de schilderachtige dorpjes met hun lieflijke haventjes, de vele fraaie villa's omgeven door hoge cipressen en olijfgaarden en dat alles tegen het decor van de bergen op de achtergrond.

Ook op het water valt veel te zien: zeilboten, motorboten, windsurfers en waterskiërs zorgen voor genoeg vertier. Aan boord is muziek en er kan gegeten worden.

Zeer geliefd zijn de nachtvaarten, zoals bijvoorbeeld de tocht die in Desenzano start en in de havens van de zuidelijke oever aanlegt om toeristen aan boord te nemen die het vuurwerk van Maderno willen zien. In augustus zijn de boten vol gezinnen en jonge mensen die zo (bij voorkeur bij volle maan) van dat grandioze vuurwerk willen genieten.



Het Gardameer in cijfers en feiten

Het Gardameer is één van de bekendste meren van Italië. Het landschap heeft een schilderachtig karakter door het diepblauwe water, de oleanders, de citroenbomen en de cipressen.

Geografische gegevens:

oppervlakte	369,98 km ²
omtrek	158,4 km
max. lengte	51,6 km
hoogte	65 m
max. breedte	17,2 km
max. diepte	346 m

Temperaturen

maand	water	lucht
dec - feb	6°- 8°	5°-15°
mrt - mei	9°-18°	15°-24°
jun - aug	17°-27°	24°-32°
sep	22°-17°	28°-20°
okt - nov	15°-10°	20°-10°

Gegevens over het meer en het landschap er omheen

In morfologisch opzicht is de grote watermassa verdeeld in twee gedeelten. Het noordelijke deel is smal en ligt ingeklemd tussen steile bergen, waardoor het doet denken aan een Scandinavische fjord. Maar het zuidelijke deel loopt uit in een breed bekken waar het schiereiland van Sirmione inpriemt.

Er liggen 7 kleine eilandjes in het meer:

- Garda eiland, Isola di Garda, dat voor San Felice ligt
- Landschap Gardameer
- San Biagio, dat bij de rots van Manerba ligt
- Het eilandje Trimelone, bij Cassone
- In de buurt van Malcesine liggen Sogno en Olivo
- En dan zijn er nog de rotseilandjes Altare en Stella.



Hoog boven de oostkust vinden we het imponerende massief van de Monte Baldo met zijn toppen, de Altissimo (2.078 m), de Pozzette (2.218 m) en de Telegrafo (2.200 m). De steile kalksteen hellingen bieden tot aan de oever een afwisselend gezicht met weiden, bossen, rotsen, heuvels en valleien, littekens van steenlawines, cipressen, olijfgaarden, wijngaarden en hier en daar wat huizen en een paar kleine dorpjes.

De westkust tussen Riva en Gargnano bestaat uit steile soms loodrecht uit het meer oprijzende rotsen, met hoog boven de scherpe bergen uitstekende toppen van de Pari (1.991m), Carone (1.621m), Denervo (1.460m) en de Pizzardo (1.582m).

De steile bergwanden worden doorsneden door een flink aantal nauwe valleien, maar de belangrijkste valleien zijn;

- De vallei van de Ledro, die naar Ponale loopt,
- De Toscolane vallei, waar de Valvestino doorheen stroomt,
- De vallei van de Sarca, die in het uiterste noorden van het meer ligt bij Arco, Riva en Torbole. De rivier de Sarca heeft met alles wat hij met zich mee voert vlakke stukken land gemaakt.

Het meer ten zuiden van de bergwanden ziet er totaal anders uit. Hier zijn geen steile rotswanden en vlak langs de oever of in de rotsen uitgehouwen wegen. Aan de westkant vanaf Gargnano is de oever vlak, alleen bij de Rots van Manerba wordt hij nog wat steil en hoog (218m). Maar hier vandaan vinden we tot Desenzano en Peschiera alleen maar vlakke grond en zo gaat het door tot de rots van San Virgilio bij Garda.

Behalve de eerder genoemde rivier de Sarca stromen nog een heel aantal kleinere riviertjes in het Gardameer uit. We noemen de Varone, de Abola en de Ponale in het noorden van het meer.

De San Giovanni (bij Limone), Campione (bij San Michele) de Brasa, Toscolano, Bornico en de Barbarano vinden we in het westen van het meer. De riviertjes aan de oostkant van het meer zijn over het algemeen vrij klein en kort.

De enige rivier die bevaarbaar is, de Mincio, stroomt bij Peschiera uit het Gardameer naar het zuiden, om ten zuiden van Mantova in de Po te stromen.



Het Gardameer is ook Eten en Drinken



Daar waar voor reizigers uit Noord Europa de Alpen overgaan in het Middellandse Zee gebied ligt het Gardameer. Een streek die uitnodigt voor een eerste stop op hun reis naar Italië. Maar de streek rond het Gardameer is veel meer waard dan alleen maar een plaats om even een nachtje te blijven op weg naar....

Het Gardameer is ook Eten en Drinken. Een beroemd reiziger die dit al opgemerkt had was Goethe die in zijn reisboek over Italië schreef over de omgeving van Garda. En nog heden ten dage ondergaan wij dezelfde gevoelens van verrukking en verbazing als we uit Trento of Rovereto vanaf de bergen bij Garda het schitterende uitzicht over het meer zien verschijnen.

Dankzij de bescherming die de bergen tegen de koude noordenwinden bieden is de vegetatie die van de Middellandse Zee, dus hier olijfbomen en cipressen in plaats van naaldbomen. Van Riva tot de Dro en van Nago tot Tenno kleuren olijfbomen en wijngaarden de terrassen die al sinds eeuwen door boeren aangelegd en onderhouden worden.

Daar wordt de grote variatie aan wijnen en eten geproduceerd die op hun beurt weer de basis vormen van de vele lokale en authentieke, altijd zeer smakvolle, streekgerechten. Een speciale vermelding verdient nog "Carne Salada", een verrukkelijke vleeschotel en geen salade, zoals we misschien zouden denken!

Sommige recepten verraden hun Hongaarse en Oostenrijkse oorsprong, terwijl andere geheel stammen uit de streek van het Gardameer. Ook hierin is dus weer de interessante historie van deze streek te vinden, zoals die ook zo overduidelijk te zien is in de vele historische monumenten die rondom het meer te bewonderen zijn!

De kwaliteit en de grote verscheidenheid van de wijnen verdienen het zeker om opgemerkt te worden. Generaties van wijnmakers zijn met grote passie bezig om de verschillende wijnen te creëren, van Chardonnay en Pinot Blanc, van Merlot en Nosiola, van Schiava tot Muller Thurgau. In hun producten vinden we hun liefde en grote ervaring terug.

Niet vergeten mag nog de Grappa, een heerlijk marc die na een destillatie proces uit wijn gemaakt wordt.

Olijfolie is een ander belangrijk product rondom het Gardameer. De kwaliteit van de extra-virgine is geweldig. Als u in een plaatselijk restaurant eet doet u er verstandig aan er op aan te dringen dat deze olie gebruikt wordt bij de bereiding van uw gerechten. Deze olie wordt slechts in gelimiteerde hoeveelheden geproduceerd, maar kan ook direct gekocht worden bij de olijfoliemolens. Sommige hebben zelfs het predikaat V.S.O.P. verworven!

De smaak is licht fruitig en in de geur zit een vleugje amandel. Deze olie bevat heel weinig zuren, doordat zij koudgeperst wordt.

Dankzij het schone water is de in het meer gevangen vis van geweldige kwaliteit en ook hier vinden we weer een grote variatie: forel, paling, sardines, snoek en karper worden tot lokale gerechten verwerkt.

Bijna zouden we de Grappa vergeten te noemen, een heerlijke marc die na een destillatie proces uit wijn wordt gemaakt.

Gastronomie

In de traditionele keuken van de streek langs het Gardameer aan de kant van Verona vinden we alle producten van die streek, zowel dat wat uit het water wordt gevestigd, als alles wat op het land in de bergen en op de heuvels verbouwd wordt: zoetwatervissen, wijn en de geweldige olijfolie, maar ook diverse kaassoorten, truffels, paddestoelen, kastanjes, asperges, kiwi's en honing.

De gerechten zijn over het algemeen eenvoudig te bereiden en buitengewoon smakelijk. De kwaliteit en de versheid van de ingrediënten zijn van het grootste belang en daar wordt dan ook altijd de nadruk op gelegd. In veel hotels, restaurants en trattoria's kan men naast de meer traditionele nationale gerechten, die op de menu's voor toeristen staan, ook met de specifieke gerechten van het Gardameer kennismaken.



Bij de visgerechten vinden we onder andere „luccio in salsa“ (snoek in saus), „sardelle in saòr“ (sardines die met uien in zout zijn ingelegd), „bigoli con le aole“ (pasta met een soort witvis) en natuurlijk ook gegrilde forel en diverse andere vissen.

En wat te denken van de heerlijke risotto met asperges, „pappardelle“, bandpasta met diverse wildsoorten, de smakelijke tortellini uit Valeggio en gemengd rundvlees met pearà en worst van hazenvlees.

Van de vele kaassoorten noemen we hier alleen de Monte Veronese en van de vele desserts „sanvigilini“ (zandgebak met rozijnen) en de zgn. „crostate di frutta“ stukken zandgebak met diverse vruchten.

De gerechten worden natuurlijk vergezeld door de beroemde wijnen uit de streek: Bardolino en de witte wijnen Lugana en Custoza. De wijnen uit het Etschdal staan eveneens hoog op de lijst.

Onmisbaar bij de bereiding van al deze gerechten is de heerlijke zuivere olijfolie uit de Riviera degli Olivi van het Gardameer.

Voor fijnproevers of lekkerbekken worden speciale tours georganiseerd om uitgebreid kennis te maken met de geneugten die de traditionele regionale keuken van deze streek te bieden heeft.

De vissen van het Gardameer

In de regionale keuken van het Gardameer wordt veel gebruik gemaakt van zoetwatervis: gardameerforel, die alleen in het Gardameer voorkomt, forel, sardine, snoek, zeelt, aola (een witvis) en baars. Alle vissen, behalve de gardameerforel, komen in ruime mate in het Gardameer voor en worden dan ook ruimschoots in de plaatselijke restaurants aangeboden.

De wijnen van het Gardameer

Op de heuvels rondom het Gardameer zijn in de loop der jaren grote wijngaarden aangeplant. Uit hun druiven worden de gerenommeerde wijnen gemaakt die zo uitstekend passen bij de diverse gerechten. De bekendste is ongetwijfeld de robijnrode Bardolino: Chiaretto of Novello, ook de witte Lugana en Custoza zijn zeer goed. In dit gebied neemt de wijnbouw zo'n belangrijke plaats in dat u hier de met borden aangegeven Strade del Vino kunt rijden: Bardolino, Custoza, Lugana en Valdadige. U rijdt dan temidden van de wijngaarden, kunt wijnkelders en wijnbedrijven bezoeken en (belangrijk) wijnproeverijen meemaken.

De natuurzuivere olijfolie van het Gardameer

De uitgebreide olijfgaarden van de Riviera degli Olivi van het Gardameer leveren de olijven voor een van de fijnste en meest gerenommeerde olijfoliën van Italië. De olie onderscheidt zich van vele andere in zuiverheid, licht verteerbaarheid en volle smaak. In alle gerechten van het Gardameer wordt gebruik gemaakt van deze kostbare en voortreffelijke olie.

Nog meer typische producten

De kastanjes van San Zeno di Montagna behoren zeker tot de belangrijkste producten van deze streek, evenals de bospaddestoelen en de heerlijke truffels die bij uitstek passen in de voorgerechten, i primi piatti, en enkele soorten honing, die behalve om hun heerlijke smaak ook bekend zijn om hun weldadige uitwerking op de gezondheid. Rondom Affi worden veel kiwi's gekweekt; de vruchten hebben zich uitstekend weten aan te passen aan de klimatologische omstandigheden. In Cavaion en Rivoli worden in het voorjaar veel asperges verbouwd. Zij worden in de keuken van het Gardameer veel opgediend met risotto of samen met eieren, gekookt en eenvoudig met olie, azijn, zout en peper aangemaakt.

Veel van de typische en traditionele producten zijn geclassificeerd en aan de volgende lettercode te herkennen:

DOP - beschermde oorsprong - vgl. frans: dénomination d'origine protégée

IGP - beschermde geografische oorsprong - vgl. frans: indication géographique protégée

STG - gegarandeerde traditionele specialiteit - vgl. frans: spécialité traditionnelle garantie

wijn IGT - gegarandeerde geografische oorsprong - vgl. frans: indication géographique typique

wijn DOC- gecontroleerde oorsprong - vgl. frans: dénomination d'origine contrôlée

wijn DOCG - gecontroleerde en gegarandeerde oorsprong - vgl. frans: dénomination d'origine contrôlée et garantie



Markten aan het Gardameer

Eigenlijk is een vakantie in het buitenland niet compleet zonder een bezoek aan een of meer markten. Al slenterend langs de kraampjes krijg je een indruk van het gewone leven en zeker in een land als Italië is dat heel interessant.

Eigenlijk is het al heel gauw duidelijk waar het in de Italiaanse keuken om draait: vers, vers en nog eens vers. De groentestalletjes zijn een lust voor het oog en ook een heel leuk onderwerp voor een foto!

Nergens zijn de tomaten zo rood en in zo veel soorten te vinden. Een salade van tomaten met stukjes Mozzarella (natuurlijk ook op de markt te koop, bij een kraam met nog veel andere Italiaanse kazen) en dan daar overheen een beetje olijfolie, wat citroensap en wat in fijne reepjes gesneden basilicum is met vers brood een verrukkelijke lunch als je in een appartement of op een camping zit.

Markten aan het Gardameer

Een heel leuk souvenir, en niet duur, is een bosje rode pepers. Opgehangen in je keuken blijft het eindelijk lang goed en...je gebruikt er van wat je nodig hebt.

Al wandelend ga je je neus maar achterna en zo beland je vanzelf bij de kraam waar die heerlijke worsten te koop zijn. Het assortiment is heel groot. En als je geluk hebt mag je ook wel eens proeven van al die heerlijkheden.

Een hoofdstuk apart vormen de paddestoelen. Afhankelijk van het seizoen wordt er een ongelooflijk assortiment aangeboden. Soms vind je heel kleine en soms echte reuzen! En heel vaak zijn er paddestoelen die vroeg in de ochtend in de bergen geplukt zijn. Even bakken met een uitje en dan op een stukje vers brood!!!

Van brood gesproken: ciabatta kennen we wel, maar foccacia.... En dan zo vers van de broodkraam!

Maar genoeg gegeten. Natuurlijk valt er nog veel meer leuks op een markt te vinden: dat leuke T-shirtje, die enige sandalen, een portemonnaie van echt leer en goede kwaliteit, een leuke zomertas, en vooral het gezellige aardewerk..... Een leuk souvenir dat ook niet erg in de papieren loopt is een groot bord of een leuke kom met een rand van paddestoelen – daar zijn ze weer – of vissen of groenten. Eet je thuis ook nog op zijn Italiaans.

Kortom, een bezoek aan een markt kan zeer de moeite waard zijn voor wie zijn ogen gebruikt.

Bardolino

Mercatino dell antiquariato

Elke derde zondag van de maand is er een antiekmarkt in het centrum en aan de oever van het meer. 19.00 – 18.00 uur.

Castelnuovo del Garda

Mercatino settimanale

Elke dinsdag weekmarkt in het centrum. 07.00 – 13.00 uur.

Desenzano

Mercatino settimanale

Elke dinsdag weekmarkt. 07.00 – 13.00 uur.

Lonato

Mercatino in centro citta

Elke derde zondag van de maand is er een antiekmarkt in het centrum. 09.00 – 18.00 uur.

Bussolengo

Mercato dell antiquariato

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve in januari en augustus is er antiekmarkt in het centrum. 09.00 – 18.00 uur.

Cisano

Mercatino settimanale

Elke maandag weekmarkt. 07.00 – 13.00 uur.

Desenzano

Mercatino del antiquariato

Elke derde zondag van de maand is er een antiekmarkt in het centrum. 08.00 – 18.00 uur.

Manerba del Garda

Mercato

Elke vrijdag is er weekmarkt tot 13.00 uur.

Salò

Mercatino Settimanale

Elke zaterdag weekmarkt in het centrum.

08.00 – 13.00 uur

Peschiera

Mercato Contadino

Elke donderdag boeren markt met verse producten uit de regio.

Piazza F di Savoia. 08.00 – 13.00 uur

Sant`Ambrogio

Elke zondagochtend weekmarkt met streekproducten uit de regio.

Soave

Mercatino dell antiquariato

Elke derde zondag van de maand is er een antiekmarkt op de Corso Vittorio Emanuele. 08.00 – 18.00 uur

In deze lijst vindt U alleen die plaatsen genoemd die ook op Gardameer.com vermeld zijn. Ook de kleine dorpjes in de bergen hebben vaak een marktje, maar die bestaat meestal slechts uit een of meer winkelwagens. Maar als U toch in de buurt bent is het een kleine moeite om even een kijkje te nemen. En wie weet wat U er vindt! Markten zijn altijd spannend.



Parken en tuinen van Gardone Riviera



Wij willen u uitnodigen voor een tour langs de mooie openbare en privé parken en tuinen waar Gardone Riviera terecht zo trots op is!

Al sinds het begin van de 20ste eeuw was deze omgeving een belangrijke toeristische trekpleister, terwijl veel rijke aristocraten zich hier min of meer permanent vestigden. Kenmerkend is de manier waarmee de tuinen en parken rond de grote indrukwekkende landhuizen zijn aangelegd. Ze vormen alle een harmonieuze eenheid met de prachtige natuurlijke achtergrond.

Met deze route maakt u een ontdekkingsstocht door deze lieflijke groene streek.

We starten bij de pier bij het legendarische Grand Hotel en zijn tuin met de vele schitterende magnolia's. Omstreeks Pasen is hun geur ronduit bedwelmend.

Vandaar klimmen we de Scaletta delle Poste (de trap naar het postkantoor) op om vervolgens over de Via Roma naar de bijzondere "Heller Botanische Tuin" te wandelen. In deze tuin, die sinds 1988 het eigendom is van de Heller Stichting, vinden we meer dan 500 plantensoorten. De Czechische tandarts en bioloog Arturo Hruska, die aangetrokken werd door het milde klimaat, komt de eer toe dit juweel te hebben gecreëerd Hij beplante het twee hectaren grote stuk grond rondom de villa op een buitengewoon natuurlijk aandoende wijze.

Hier vinden we vele tropische waterplanten in Japanse vijvers en een bamboebos met bamboe in alle soorten en maten. En niet te vergeten een enorme collectie rotsplanten die hier op een buitengewoon mooie manier zijn "opgesteld" in hun eigen rotsachtige omgeving. Indrukwekkend zijn de vele varens waaronder de Osmunda Regalis, de koningsvaren die wel een meter hoog kan worden en vergeet vooral de vele bloemen, waaronder de beeldschone sleutelbloemen uit Tibet niet, de vele soorten irissen en ook hier weer de magnolia's.

Van hier wandelen we via de met bomen omzoomde weg naar het stadspark met daarin een indrukwekkende steeneik.

Volg de borden naar de Villa Alba, sinds de zestiger jaren eigendom van de stad, inclusief het park. De villa dateert uit het begin van de twintigste eeuw en is een ontwerp van de Duitse architect Schaefer. Door zijn bijzondere U vorm was het mogelijk hier een prachtige Engelse tuin aan te leggen. De grote kas is nog vrij recent verbouwd tot conferentiezaal. Niet alleen de tuin, ook het monumentale gebouw is een nadere beschouwing meer dan waard! Let vooral op de schitterende trap!

Een ander uniek landhuis is de Villa Fiordaliso dat o.a.bekend is geworden omdat Mussolini en Cigaretta Petacci hier in 1943 gelogeerd hebben (in de "rode kamer") tijdens de laatste dagen van hun régime. Deze romantische villa aan het Gardameer ligt midden in een heerlijk park vol eeuwenoude bomen en was oorspronkelijk eigendom van Otto Vézin, een Amerikaan van Duitse origine, en werd na de Eerste Wereldoorlog onteigend. In 1928 kochten Emilio en Paola Botturi-Polenghi het landgoed dat daarna ingrijpend werd verbouwd. Er werden diverse fresco's aangebracht en er werd gebruik gemaakt van Venetiaanse en lokaal stylistische elementen.

Onze tour eindigt bij de vermaarde villa Vittoriale, sinds 1921 de residentie van de dichter Gabriele d'Annunzio. Dit vorstelijke gebouw en de museum-tempel liggen temidden van een tuin met schitterende cypressen en talloze herinneringen, onder andere overblijfselen uit de oorlog, zoals de boeg van de Puglia, een sarcophaag midden in het mausoleum waar zijn medestrijders in de strijd om Rijeka (in het Italiaans Fiume) rusten en een openluchttheater dat na de dood van de dichter voltooid is. Hier vinden nu jaarlijks grote, belangrijke uitvoeringen op het gebied van muziek en toneel plaats.

Sport

Op en rondom het Gardameer zijn er voor de sportieve vakantieganger ongelooflijk veel mogelijkheden om zijn of haar favoriete sport te bedrijven.

Voor alle soorten watersport is er gelegenheid te over. Zeilen, surfen, waterskiën, ja zelfs duiken is er mogelijk. Het is wel verstandig om zich op de hoogte te stellen van de regels die op het water gelden. Zwemmen kan men natuurlijk ook in het meer, maar prachtige brede zandstranden zal men er tevergeefs zoeken. De meeste hotels en campings hebben voor hun gasten grotere of kleinere zwembaden.

Op veel plaatsen kan men tennissen op de banen die bij hotels of campings horen, maar er zijn ook tennisparke-
ren waar men banen kan huren. Soms zijn er tennisleraren die klaar staan om u de eerste beginselen bij te brengen of uw niveau op te krikken.

Voor mountainbikers is het in bepaalde gebieden een paradijs: daar zijn routes uitgezet in diverse gradaties van moeilijkheid, van licht tot zwaar. Op een gewone Hollandse fiets komt u hier niet zo ver. Behalve in het zuiden waar de omgeving vlak is zijn er te veel hellingen.

Om paard te rijden kunt u in maneges terecht en op diverse plaatsen kunt u een paard huren.

Wandelen kan op alle manieren gedaan worden en voor de ervaren tochtenmakers zijn vele tochten uitgezet. Vooral op de Monte Baldo en in het natuurgebied bij Tignale en Tremosine. De wegen zijn goed bewegwijzerd en overal kunt u genieten van een schitterend uitzicht!

Berg- en rotsbeklimmen? Ga dan naar Arco en omgeving, daar kan een ieder zijn hart ophalen! Er zijn van oefenwanden tot de lastigste beklimmingen te vinden. Er zijn zelfs hele dagtochten uitgezet.



Trouwen



Een bruiloft onder palmen, olijf- of citroenbomen, romantisch, uniek, onvergetelijk? Wie altijd al van zo'n bruiloft gedroomd heeft kan nu die droom werkelijkheid laten worden aan het Gardameer, in Verona of in Venetië. Zonder stress, zenuwslopend organiseren en de angst dat in het buitenland alles verkeerd gaat.

Stel je wilt van jullie trouwdag iets héél bijzonders maken en je hebt het plan opgevat om daarom in Italië te gaan trouwen! Een geweldig plan, maar...

Hoe moet je dan alles regelen, van het eerste begin met alle officiële papieren en wat heb je trouwens allemaal nodig.... Tot en met het feest en wat voor feest zouden jullie dan wel willen geven... Dit alles is al ingewikkeld genoeg in ons eigen land, maar als het nou jullie plan is om in Italië te gaan trouwen!!! Wat komt er dan nog extra bij kijken voor het zo ver is.

Gelukkig bestaat er in Bardolino het Evenementen- en Reisbureau „Arena Tourist“, met een team dat helemaal gespecialiseerd is in het organiseren van alles wat er komt kijken wanneer een buitenlands paar wilt gaan trouwen in Italië. En dat organiseren van alles houdt ook letterlijk alles in: van een lijst met alle stukken die nodig zijn en hoe je een huwelijksvoltrekking bij de Italiaanse autoriteiten moet aanvragen tot en met het organiseren van alles wat eromheen kan gebeuren.

Aan het Gardameer kun je de plaats kiezen waar jij je het meest toe aangetrokken voelt: levendig Lazise, romantisch Sirmione, het kasteel van Malcesine of Torri del Benaco... of misschien liever Verona de stad van Romeo en Julia. Zelfs superromantisch Venetië kan de locatie van jullie huwelijksfeest worden.

En dan ... gaan jullie een feest geven en waar moet dat gehouden worden? Kiezen jullie voor een luxueus vijfsterren hotel of voor een fraaie Villa met catering of gaan jullie gedachten uit naar zo'n typisch Italiaanse trattoria met een bruisend feest in Italiaanse stijl???

„Arena Tourist“ neemt alle zorgen van jullie over en maakt van jullie trouwdag de „mooiste dag van je leven“ en dat alles zonder „bruiloftsstress“.

Cultuur





Arena di Verona

De Arena van Verona stamt uit de 1e eeuw na Christus en is niet alleen een van de best geconserveerde amfitheaters uit die tijd, maar ook een van de grootste.

Alleen het Colosseum in Rome en het Amfitheater in Capua zijn nog groter. Er kunnen maar liefst 22.000 mensen een plaats vinden op de stenen „treden“. Elk jaar worden in juni, juli en augustus de beroemde opera opvoeringen gehouden. Wie in de gelegenheid is zou er eigenlijk naar toe moeten gaan. Een goede tip: neem als u kunt een kussen mee om op te zitten. Het lijkt wel of de stenen steeds harder worden naar mate de avond vordert! U kunt natuurlijk ook in de Arena een zitkussen huren, maar die zijn vrij dun en klein! U zult er een absoluut onvergetelijke avond beleven. De decors zijn gigantisch, de muziek meeslepend en het bekijken van het publiek is al een beleving op zich.



Brescia

De provinciehoofdstad Brescia, na Milaan de belangrijkste stad van Lombardije, ligt vriendelijk aan de voet van de uitlopers van de Brescianer Al pen . De bezienswaardige oude stad, waarvan het grondplan een vierkant is, bezit behalve resten uit de vroege Romeinse keizertijd, ook mooie renaissance bouwwerken. Boven de stad torent een oude burcht.

Na de niet onaanzienlijke vernielingen van de laatste oorlog hebben enkele stadsdelen door verbreding van de straten en pleinen ingrijpende veranderingen ondergaan. Brescia heeft een vrij belangrijke textiel en metaalindustrie (o.a. jachtgeweren) en is voorts het handelscentrum voor de produkten van de vruchtbare omgeving.

Geschiedenis

Het oude Brixia was sinds Augustus als Augusta Civica een Romeinse kolonie en dankzij haar ligging aan de alpenweg van Bologna over de Splugen een welvarende stad. In de middeleeuwen was de stad een ijverig lid van de Lombardische stedenbond en van 1427 tot 1797 had zij de republiek Venetië in haar bezit. Op het gebied van de kunst heeft Brescia bekendheid gekregen door haar schildersschool, waarvan Alessandro Bonvicino, Il Moretto genoemd (1498-1555), wat betreft zijn koloriet met de Venetianen kon wediiveren. Een ander groot schilder uit Brescia is Girolamo FBomano, 11 Romanino genoemd (1485-1559). In de kerken en in de pinacothek bevinden zich vele werken van deze kunstenaars.

Bezienswaardigheden

Op de Piazza del Duomo verheft zich de Duomo Nuovo (oorspronkelijk 17de eeuw; vieringkoepel uit 1825). Naast de dom de Rotonda (eigenlijk: Duomo Vecchio) een machtige cirkelvormige koepélbouw (11 de12de eeuw) die werken van Moretto en Romanino herbergt; onder het dwarschip de resten van een zuilenbasiliek uit de tijd der Longobarden, de Basilica di San filastrio. Ook op dit plein de Broletto (1186-1250), het oude stadhuis en thans o.a. prefectuur, met de Torre del Popolo.

Westelijk van het domein de Piazza della Vittoria, het in 1933 nieuw aangelegde centrum van de stad. Achter het postkantoor de Piazza della Loggia, een van de schilderachtigste pleinen van Noord-Italië. Aan de westzijde de prachtige Loggia (stadhuis), met de bouw waarvan in de jaren 1492-1508 in vroegrenaissancestijl werd begonnen en die tussen 1526 en 1574 werd voltooid (vensters van Palladio). Tegenover de Loggia een facade met een uurwerktoren (1552). Aan de zuidzijde van het plein de Monte di Pietà (pandjeshuis) met een fraaie vroegrenaissance loggia (eind 15de eeuw).

Van de Broletto voert een trap naar het Castello, de oude Viscontiburcht. Een mooi uitzichtrijk park (dierentuin, sterrenwacht, museum omringt het kasteel. Onder het Castello voert een tunnel, de Galleria Tito Speri, naar het hoger gelegen stadsdeel Borgo Trento.

Oostelijk van de Broletto loopt de Via dei Musei, eens als Via Aemilia de hoofdstraat van de Romeinse stad, naar de in 72 n. Chr. onder Vespasianus opgerichte Tempio Capitolino, een tempel in Korinthische stijl die aan Jupiter, Juno en Minerva was gewijd. Het voorportaal wordt door acht zuilen gedragen; in de drie cella's een verzameling Romeinse inscriptiestenen (maandag gesloten). Achter het capitolium het Museo Romano (maandag gesloten) met Romeinse vondsten uit Brescia en omgeving. Iets verder oostelijk in de Via Piamarta, in de vroegmiddeleeuwse kloosterkerk Santa Giulia, het Museo dell'Età Cristiana (maandag gesloten) met een verzameling ivoeren uit de 3de-5de eeuw en het gouden kruis van de Longobarden koning Desiderius (8ste eeuw). Aangrenzend de oude kerk San Salvatore (9de eeuw mooie crypte op 42 zuilen).

Aan de Corso Martini della Libertà, in het zuidwestelijk deel van de stad, het kleine kerkje Madonna dei Miracoli (gerestaureerd) met een sierlijk vroegrenaissancevoorportaal (1487-1508) en indrukwekkend interieur. Niet ver hiervandaan, in zuidwestelijke richting, de kerk Santi Nazaro e Celso (1780; altaarschilderingen van Moretto; achter het hoofdaltaar 'Opstanding van Christus' van Titiaan) en de San Francescokerk (1254-1265; hoogaltaarstuk van Romanino) met mooie gotische kruisgang.

Noordwestelijk van de Piazza della Vittoria de kerk San Giovanni Evangelista met werken van Moretto en Romanino. — Verder westelijk aan het eind van de Via Capriola, de vroegere kloosterkerk van Santa Maria delle Grazie (ca. 1522) met overdadig interieur.

Isola del Garda

Op de hoogte van Gardone Riviera ligt een klein eilandje in het Gardameer. Veel is er daarvandaan bepaald niet van te zien: een groot huis met een toren en daaromheen veel begroeiing, dat is alles. En als u, nieuwsgierig geworden, zou informeren of er een mogelijkheid was om daar te gaan kijken, dan kreeg u als antwoord dat het eiland particulier bezit was en niet te bezichtigen!

Daar is nu verandering in gekomen. Sinds kort is er een mogelijkheid om zelf een kijkje te nemen op dit fascinerende eilandje.

We hebben het over het Isola del Garda, een eilandje dat weliswaar klein is, maar dat dankzij de grote liefde waarmee het in cultuur gebracht is eigenlijk een klein paradijs genoemd mag worden. Het doet qua vorm een beetje denken aan een komma. Op het dikste stuk staat een prachtige Villa en de "staart" is rijk begroeid.

Het eiland is al lang bewoond. In 1221 stichtte Franciscus van Assisi op het noordelijke deel een eenvoudige hermitage. In opdracht van de familie Leche werd er een grote Villa gebouwd, 1817-1830. In het park werd een kunstmatige grot aangelegd, zoals we die wel vaker aantreffen bij paleizen of buitenverblijven uit die tijd.

De Villa die we nu kunnen bewonderen is het werk van de architect Luigi Rovelli, die in 1890-1903 dit lustoord bouwde voor de familie Borghese-Cavazza. De Villa is gebouwd in Neogotisch-Venetiaanse stijl. Opvallend is de toren (1900-1903) die rijk versierd is, o.a. met bloemmotieven.

Rondom de Villa is een schitterende terrasvormige tuin aan gelegd, met perfect onderhouden perken waarin u o.a. het wapen van de familie De'Ferrari ontdekken kan. Deze familie liet de tuin aanleggen. Duidelijk te zien is dat het geheel werd ontworpen om zowel vanuit het water als vanaf het land bekeken te worden. Er zijn veel bomen die behoren tot de flora van Noord-Amerika en Noord-Afrika en naaldbomen die we in Oost-Europa vinden. Maar ook de mediterrane streken zijn goed vertegenwoordigd, terwijl palmen die van de Canarische eilanden komen rondom de Villa staan. Onderin de tuin, aan de oever van het meer, staan de vruchtbomen: kaki's, citroenen, peren, granaatappelen, sinaasappelen, grapefruits, olijven, en nog veel meer.

Het parkgedeelte van het eiland, dat aangelegd is op de vlakke “staart” van de komma, is het wildste en meest tot de verbeelding sprekende deel. Ook hier vinden we weer een ongelooflijk grote collectie bomen (o.a.cypressen eiken, ceders, populieren platanen, dennen en sparren) die overal vandaan zijn gehaald om dit schitterende, geheimzinnige paradijs te scheppen.

Zoals al aan het begin van dit artikeltje is gezegd bestaat er sinds kort de mogelijkheid dit alles te bezoeken. Op enkele dagen per week worden er rondleidingen gegeven, tijdens welke u een kijkje neemt in de Villa en de schitterende omgeving. U moet zich wel van te voren telefonisch aanmelden! Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u het beste gaan naar de website www.isoladelgarda.com. Daar vindt u alle informatie over data, uren en de telefoonnummers, in het Italiaans, Duits en Engels.



Kastelen aan het Gardameer

Tijdens de middeleeuwen was het Gardameer eigenlijk een grote plas water, omgeven door moeilijk te begane bergen, heuvels en de velden in het zuiden. Deze natuurlijke obstakels zorgden er voor dat het gebied voor de soevereine steden Verona, Brescia, Trento en Mantova niet eenvoudig te bezetten was.

eel oorlogen en opstanden waren daar het gevolg van. De sporen uit die tijden zijn nog duidelijk terug te vinden in het grote aantal kastelen, die als verdedigingswerken gebouwd werden.

Het doel van het herstellen van bestaande fortificaties, bouwen van versterkte legerplaatsen, verdedigingsmuren, en versterkte kerken was niet alleen het beschermen van de weinige mensen die de kleine dorpjes bewoonden. Nee, op deze wijze was het voor de heerser die op dat moment de macht over de streek had ook mogelijk om publieke en economische controle uit te oefenen.

Deze bouwactiviteiten hebben het aanzien van de streek om het meer wezenlijk veranderd. Nog heden ten dage is zichtbaar hoeveel menselijke inspanning hier in deze primitieve tijden geleverd is. Alles moest immers door mensen kracht en met behulp van wat muil dieren en paarden worden verricht!

Voor diegenen die belangstelling hebben voor deze historische monumenten volgt hier een lijst met de belangrijkste bouwwerken.

Kasteel Buonconsiglio in Trento

Hierin is een museum gevestigd waar kunstvoorwerpen die dateren uit de hele geschiedenis van de stad zijn te bezichtigen.

Kasteel Arco

Van hier werd de rivier de Sarca en de lage vallei die loopt tot aan het Gardameer beheerst.

De citadel van Malcesine

De citadel is op een rots gebouwd die hoog boven het meer uit torent.

Het kasteel van Torri del Benaco

Dit kasteel maakte deel uit van een fortificatie die over een grote lengte langs de oostelijke oever van het meer liep.

Het kasteel van Lazise

Dit dateert nog uit de 10e eeuw! Grote delen werden door de Scaligeri herbouwd.

Het fort van Peschiera

Deze plek was van zo groot strategisch belang dat het door de eeuwen heen altijd gebruikt is: te beginnen in de Romeinse tijd tot en met de overheersing door de Habsburgers.

Het Castelvecchio in Verona

Hier vestigde de familie Scaligeri haar residentie.

De sporen van de versterkingen van het kasteel San Giorgio in Mantua.

De bouw hiervan startte in 1395.

Het kasteel van Sirmione

Dit kasteel was gebouwd door de Scaligeri om van hier de haven en het schiereiland te beheersen.

De restanten van het kasteel van Padenghe

Binnen de overblijfselen van het kasteel zijn aan parallel lopende straten huizen gebouwd.

Het kasteel van Moniga

Dit kasteel vormt een onderdeel van de lijn van versterkingen die langs de heuvels van de Valtenesi ligt.

Het kasteel van Brescia

Dit kasteel ligt heeft vele verbouwingen ondergaan tijdens de regeringen van de Visconti en de heerschappij van Venetië.

Monte Baldo Kabelbaan



De “Monte Baldo Kabelbaan” in Malcesine aan het Gardameer.

Kunt u zich een betere manier voorstellen om van het schitterende Gardameer te genieten dan het uitzicht vanuit de kabelbaan van Malcesine?

Die heeft maar 10 minuten nodig om 1.700 meter te klimmen naar de top van de Monte Baldo die 1.800 meter hoog is. De laatste 100 meter kunt u wandelend, op een mountainbike of zelfs per paard afleggen.

De top van de Monte Baldo vormt een prachtig terras met een wijds uitzicht dat niet alleen het Gardameer omvat, maar ook de met sneeuw bedekte toppen van de Voor Alpen, de Po vlakte en de indrukwekkende Dolomieten. Of het adembenemend mooie uitzicht alleen nog niet voldoende is voor een bezoek, zijn de hellingen van de Monte Baldo de ideale pistes voor skiën en snowboarden. In de hotels in Malcesine kunt u bij de Malcesine Ski Club lesuren bespreken om uw techniek en stijl te verbeteren! In de winter zijn de hellingen van de Monte Baldo altijd sneeuwzeker. Skiën met het uitzicht op het Gardameer is een onvergetelijke ervaring!

Maar ook in de zomer hebben de hellingen van de Monte Baldo liefhebbers van de natuur heel veel te bieden! Dankzij de invloed van het Gardameer zijn hier tal van verschillende planten te vinden, van Mediterrane struiken en planten tot alpine hellingen en scherpe rotsen en pieken met hun eigen begroeiing. Hierom staat de Monte Baldo bekend als de “Tuin van Europa” en de verbinding tussen de Alpen en de Middellandse Zee.

Er is nog iets dat de tocht met de kabelbaan van Malcesine werkelijk heel bijzonder maakt! In het tweede deel van de tocht draait de cabine heel langzaam 360 graden om zijn as, zodat iedere passagier het gehele panorama als in vogelvlucht kan bewonderen!

De kabelbaan van Malcesine werkt volgens een van de modernste systemen van de wereld. Het is modern en gebouwd om niet te storen in de natuurlijke omgeving. Hij heeft voldoende capaciteit om de grote stroom toeristen die hier het hele jaar door komt, aan te kunnen.

Evenementen aan het Gardameer



Events

Natale e Campo

Campo di Brenzone - 30.11. - 08.02.2015

Dit jaar vindt in Campo weer de Natale a Campo plaats, het festival van de kerststallen. Vrijwilligers en kunstenaars zetten hun kerststal op en richten die in.

internationale wijnbeurs Vinitaly

Verona - 22.03. - 25.03.2015

Verona is de stad waar het verhaal van Romeo en Juliette zich afspeelde. Waar kunt u dus romantischer Valentijns dag doorbrengen dan in Verona? Tijdens het Valentijns weekend zullen er veel (romantische) activiteiten in Verona plaatsvinden.

Sympatex Bike Festival

Riva del Garda - 01.05. - 03.05.2015

Mountainbiken kan ontzettend goed in de omgeving van het Gardameer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Sympatex Bike Festival plaats vindt in Riva del Garda. Voor fietsliefhebbers ware droomdagen met diverse activiteiten en wedstrijden. Maar u kunt zich natuurlijk ook zelf inschrijven en deelnemen.

Arcobonsai

Arco - 01.05. - 03.05.2015

Ook dit jaar vindt de Arcobonsai weer plaats in Arco. De Arcobonsai is de grootste beurs over bonsai kweken in Europa. In het Casino van Arco is er een conferentie en een beurs. Er zijn demonstraties, wedstrijden en workshops.

Verona in Love

Verona - 13.02. - 16.02.2015

Verona is de stad waar het verhaal van Romeo en Juliette zich afspeelde. Waar kunt u dus romantischer Valentijns dag doorbrengen dan in Verona? Tijdens het Valentijns weekend zullen er veel (romantische) activiteiten in Verona plaatsvinden.

Lake Garda Meeting Optimist Class

Gardasee - 02.04. - 05.04.2015

Ieder jaar vindt in het kader van de Lake Garda Meeting Optimist Class een zeilwereldbeker plaats voor de jeugd. Er worden tientallen wedstrijden gehouden om de winnaar onder de spelers te leveren.

Bike Festival Garda

Riva del Garda - 01.05. - 03.05.2015

Het „BIKE Festival Garda Trentino“ luid het begin van het mountainbikeseizoen in. Er vinden onder andere de volgende evenementen plaats: de „Rocky Mountain BIKE Marathon“, de „Scott Junior Trophy“ en de „BIKEUNIT King of Dirt“. Naast deze evenementen worden er bij het BIKE Festival Garda ook nog vele andere kleine evenementen georganiseerd.

Mille Miglia

Brescia - 01.05. - 03.05.2015

Honderden oldtimers rijden 1600 kilometer van Brescia via Bologna naar Rome en vervolgens rijden ze weer terug naar Brescia. In 2015 vindt de Mille Miglia plaats van 1 tot en met 3 mei.

Vuurwerk rond het Gardameer in 2015



Ieder jaar wordt in de stadjes aan het Gardameer op verschillende data het mooiste vuurwerk afgestoken. Vaak is het een schitterende afsluiting van een van de vele, vaak traditionele festiviteiten die daar gehouden worden. Ook dit jaar staan er weer een aantal op de agenda. Natuurlijk is het mooi om in het organiserende stadje zelf te gaan kijken en daar dan zo ook het feest mee te beleven. Maar ook is het heel bijzonder om vanaf de tegenoverliggende oever, dus over het Gardameer heen, het spektakel te bewonderen. De weerspiegeling van de uiteenspattende vuurpijlen, chrysanten en dergelijke in het donkere water met de bergen als achtergrond is wel een heel aparte sensatie!

25. mei - Limone sul Garda
28. juni - Limone sul Garda
05. juli - Limone sul Garda
02. augustus - Limone sul Garda
30. augustus - Riva del Garda - Notte di Fiaba
06. september - Limone sul Garda

Opgelet: Als de weersomstandigheden dat vereisen kan het vuurwerk afgezegd of verplaatst worden naar een andere datum!

Rievocazione Storica del voto di S. Abbondio

Dro - 29.05. - 31.05.2015

Rievocazione Storica del voto di S. Abbondio in Dro is een dorpsfeest. Het feest bestaat uit een parade en daarna worden er pasta en bonen verdeerd.

Opera Festival

Verona - 19.06. - 06.09.2015

The Opera festival in Verona takes place in the famous Arena di Verona. The historic Roman amphitheater is well known for a very good acoustic and a special atmosphere. During the Opera festival in Verona you can see operas like Aida, Carmen and many more live in an open-air theater.

K6 Eurocup

Riva del Garda - 22.06. - 26.06.2015

In Riva del Garda vinden de zeilwedstrijden van het K6 Eurocups plaats.

Parasplash

Malcesine - 12.07.2015

Het geliefde paragliding event „Parasplash“ biedt u ook dit jaar weer de mogelijkheid om de paragliders te zien bij hun vlucht van de Mote Baldo of om zelf te vliegen.

Palio del Chiaretto

Bardolino - 05.06. - 07.06.2015

Met zijn circa 6000 inwoners is Bardolino een van de populairste vakantie bestemmingen aan het Gardameer. Het gebied rond Bardolino is al eeuwenlang bekend om zijn wijncultuur. In dit charmante stadje worden, en niet alleen in de herfst, grote en gezellige wijnfeesten georganiseerd. Zo viert men hier van 30 mei - 2 juni het feest van de Chiaretto: de Palio del Chiaretto.

One Hour Classic

Nago-Torbole - 19.06. - 21.06.2015

In Nago-Torbole vindt de One Hour Classic plaats, een Windsurfing regatta.

Swalbe Tour Transalp

Arco - 28.06. - 04.07.2015

Daar is in de eerste plaats de „Swalbe Tour Transalp“ van 23 tot 29 juni 2013. Wie als deelnemer mee wil doen moet in de eerste plaats een buitengewoon goede conditie hebben. Dat zal duidelijk zijn. De route voert in 7 etappes van Sonthofen in Beieren naar Arco. Er wordt gereden in tweetallen. Om bij de finish in aanmerking te komen voor het fel begeerde T-shirt moeten ook beide partners samen die finish bereiken. Ook voor toeschouwers zal er veel te genieten zijn omdat de route loopt door de mooiste stukken van de Alpen van Duitsland, via Oostenrijk naar Arco in Italië.

Musica Riva Festival

Riva del Garda - 18.07. - 02.08.2015

Sinds meer dan twintig jaar vindt ieder jaar in Riva del Garda het Muziek Riva Festival plaats. Een festival waar muzikanten uit de hele wereld hun muziek kunnen presenteren en perfectioneren.

Sardellata al Pal del Vò

Garda - 19.07. - 22.07.2015

Sardellata een traditioneel volksfeest in het dorp Garda. Drie dagen wordt er in Garda aan de oevers van de stad, de Gardameer sardine geserveerd. En is entertainment zoals muziek optredens maar eigenlijk is iedereen er maar voor een reden, het eten van vis en genieten van een gezellige avond.

International Topper Championship

Riva del Garda - 19.07. - 24.07.2015

Dit jaar vindt het Internationaal Topper Class Championship plaats in Rivadel Garda. Het spektakel bestaat uit twee races: een voor tieners van 13 tot en met 20 en een voor kinderen onder de dertien.

Mandrea Music Festival

Arco - 30.07. - 02.08.2015

In de buurt van Acro, gelegen in een dal aan de voet van de Dolomieten, vindt het Mandrea Muziek Festival plaats waar de bezoeker onder andere Jamaicaanse reggae, Afrikaanse beat en muziek uit de Britse festival scene kann horen.

Notte di San Lorenzo

10.08. - 12.08.2015

Notte di San Lorenzo; „de nacht van de wensen“; is er een sterrenregen die goed is te zien rond het hele Gardameer. Hoe donkerder u zelf zit hoe beter uw zicht op de honderden sterren. En ziet u een vallende ster dan mag u natuurlijk een wens doen. De sterrenregen is tussen 22:00 en 04:00 te zien. In Bardolino en Peschiera wordt de Notte di San Lorenzo gevierd met festivalletjes met natuurlijk eten, entertainment, muziek en wijn.

Craft Bike Transalp

Riva del Garda - 19.07. - 25.07.2015

In het Mittenwald in Beieren start dit keer de wedstrijd voor mountainbikes die eens in de drie jaar wordt gehouden. In drie étappes steken de renners de Alpen over om tenslotte in Riva aan te komen.

Festa Medievale

Affi - 25.07. - 02.08.2015

Een zeer afwisselend programma en een rijk scala van oude ambachten, tentoonstellingen en open ateliers biedt dit Middeleeuwse feest. De inwoners zijn in Middeleeuwse kleding gestoken en overal zijn ouderwetse heerlijkheden te proeven.

Garda Jazz Festival

Gardasee - 03.08. - 22.08.2015

Sinds 2000 wordt in verschillende plaatsen in het noorden van het Gardameer dit grote Jazz Festival georganiseerd. Hier kunnen Jazz liefhebbers hun hart ophalen bij optredens van bekende en minder bekende bands.

Notte di Fiaba

Riva del Garda - 27.08 - 30.08.2015

Volgens traditie ontmoette in 452V. Chr. Attila, Koning van de Hunnen de paus Leo de Grote. De paus kwam helemaal uit Rome om met de Hunnen te onderhandelen. Ieder jaar halve wege juli verandert het dorp Valeggio-Salionze in een middeleeuws dorp met de bijbehorende kleding, en kraampjes. De avond om het gedenkwaardige moment te herdenken wordt afgesloten met een groot vuurwerk

European Youth Bouldering Championship

Arco - 28.08 - 06.09.2015

De „European Youth Bouldering Championship“ is een belangrijk evenement voor jonge klimmers uit heel Europa. Meer dan 250 deelnemers doen mee in 3 categoriën : Junior - onder de 20, A onder de 18, B - onder 16. Boulderen is het klimmen in een natuurlijk of kunstmatige omgeving zonder een veiligheidstouw.

International chess tournament

Citta di Arco - Arco - 10.10. - 18.10.2015

Het Città di Arco is een internationaal schaak tournament in Arco. Grootmeesters, schaak professionals en geïnteresseerden vanuit de hele wereld komen naar het Città di Arco. Een spannend tournament voor zowel de speler als de toeschouwer.

International Lake Garda Marathon

Limone-Malcesine - 11.10.2015

De Lake Garda Marathon vindt in 2015 plaats op 11 oktober. Een ontzettende mooie marathon langs de kust van het Gardameer. Onder anderen de dorpen, Limone, Riva, Arco, Torbole en Malcesine worden aangedaan.

Landschappelijk gezien hoort het Lake Garda Marathon tot een van de mooiste marathon evenementen van Europa. De Lake Garda Marathon vindt jaarlijks in oktober plaats en voert de sporters van Limone sul Garda ruim 42 kilometer langs noordelijke langs het meer over Orte Riva del Garda, Arco en Nago Torbole sul Garda naar Malcesine.

Tijdens de run kunt u genieten van een prachtig uitzicht over het meer, aangezien het grootste deel van de marathon langs het meer voert. Daarom is dit ook de uitgelezen aangelegenheid om sport en natuur met elkaar te verbinden. Het Lake Garda Marathon werd in 2007 voor het eerste georganiseerd met 2000 hardlopers. Sindsdien is het evenement steeds populairder geworden en heeft bovendien al veel onderscheidingen gewonnen. Het evenement wordt georganiseerd door het amateursportverband Lake Garda Marathon, het Atletiekverband van de provincie Trento en het nationale Fidal-verband. Deelnemen kan iedereen die boven de 18 is.

Italiaanse sporters moeten aantonen dat ze lid zijn van een nationaal erkende sportvereniging. Inbegrepen in het toegangskaartje is een vaart met de veerboot naar het startpunt. Naast de marathon zijn er nog twee andere runs. De Lake Garda Run van 15 km en sinds 2012 de run van 30 km. Of u nu als deelnemer of als toeschouwer aanwezig bent, het prachtige uitzicht zal een blijvende indruk achterlaten die u niet snel vergeten kunt.

Tocati

Verona 17.09. - 20.09.2015

Tocati in Verona. Drie dagen geen auto's in de straten van Verona, zodat alle pleinen, straten en steegjes vrij zijn en kunnen worden gebruikt om alle verschillende spelletjes uit verschillende delen van wereld te spelen.

In...Canto sul Garda

Riva del Garda - 10.10. - 14.10.2015

Het In...Canto sul Garda is een internationale wedstrijd voor koren in het pittoreske stadje Riva de Garda aan het Gardameer. Allerlei genres komen voorbij: jazz, spirituele muziek, gospel en folkore.

Lago di Garda Music Festival

Riva del Garda - 15.10. - 19.10.2015

Het internationale muziek festival is een festival van koren en orkesten. Het festival is in 2007 gestart en allerlei orkesten en koren van over de hele wereld komen naar Riva del Garda om hun beste muziekkunsten ten gehoor te brengen.

Eurocup 2015

Riva del Garda - 29.10. - 01.11.2015

De Euro Cup is de laatste van 8 zeilevenementen uit de Europese zeiltour. Deze heeft daarvoor in de volgende landen plaatsgevonden: Spanje, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Groot Brittannië. Het zeilevenement is vooral gericht op de jongere generatie. Er zijn ongeveer 400 deelnemers in de categorie: RS 200, RS 400, RS 600, RS 700 en RS 800.

De paardenbeurs Fieracavalli in Verona

Verona - 05.11. - 08.11.2015

Al meer dan 100 jaar vindt de beurs Fieracavalli plaats in Verona. Tijdens deze beurs vindt u werkelijk alles voor zowel paard als ruiter. Er zijn paarden shows en diverse internationale exposanten hebben kramen en informatie en entertainment.

Onder de internationale aanbieders is er voor iedere bezoeker wel iets te vinden. Ruiters, professionals, paardenliefhebbers of gezinnen met kinderen.

In het kinderdorp zijn er bijvoorbeeld workshops rondom paarden, paardenverzorging en omgang met paarden. Zoals in de laatste jaren, vindt er een toernooi in spring en dressuur rijden plaats. Op meerdere avonden kunt u genieten van „Symphonia Gold Gala“. Het programma van de verschillende toernooien, shows en tentoonstellingen wordt nog bekend gemaakt.

Wat u sowieso niet moet missen is de Talentshow „Talent & Horses“, de fotowedstrijd en de verkiezingen voor de beste exposanten.

Auteursrecht

Deze tekst van Gardameer.com is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van teksten en afbeeldingen, ook deelsgewijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gardameer.com is onrechtmatig. Zulks geldt in het bijzonder voor elk gebruik, zoals de vermenigvuldiging, de vertaling of het gebruik in elektronische systemen. In onze reisgids genoemde merken, handelsnamen, octrooien en logo's zijn geregistreerd. Ook als deze niet uitdrukkelijk zodanig genoemd worden, gelden de toepasselijke wettelijke bepalingen.